

TRÆSEJLET

22. ÅRGANG . NR. 1
Januar . 2006



SKANDERBORG ROKLUB



Skanderborg Roklubs ledelse

Bestyrelsen

Formand:

Erik Jensen
Eskebækparken 50
Tlf. 86 52 44 24

Sekretær/næstfmd.:

Hugo Stigsen
Verringvej 88
Tlf. 87 94 90 99

Kasserer

Poul Erik Jensen
Nattergalevej 6
Tlf. 86 52 32 87

Rocheff:

Grethe Dyrby
Egevang 4
Tlf. 86 52 30 09

Husforvalter:

Carsten L. Christiansen
Villavej 7
Tlf. 86 52 45 04

Ungdomsleder:

Birgit Skannrup
Søparken 10
Tlf. 86 57 12 70

Materialeforvalter:

Willi Dupont
Alleen 41
Tlf. 86 51 15 68

Aktivitetschef:

Ro-udvalget

Kontaktperson:

Grethe Dyrby, rochef
Tlf. 86 52 30 09

Derunder:

Anne Kubiak
Vibeke Freising
Palle Thygesen
Allan Lund
Niels Thernøe

Kaproningschef:

Kim Lykke Rasmussen
Tlf. 86 24 87 08

Husudvalget

Husforvalter:

Carsten L. Christiansen
Villavej 7
Tlf. 86 52 45 04

Derunder:

Lisbeth Mathiasen
Tlf. 86 52 07 27

Klubhusudlån & gæstekontakt

Gæstekontakt:

Carsten L. Christiansen
Villavej 7
Tlf. 86 52 45 04

Materialeudvalget

Kontaktperson:

Willi Dupont,
materialeforvalter
Tlf. 86 51 15 68

Derunder:

Gunnar Dalby
Niels Thernøe
Hans Dollerup

Ungdomsudvalget

Ungdomsleder:

Birgit Skannrup
Søparken 10
Tlf. 86 57 12 70

Derunder:

Helle Johnsen
Günther Johnsen
Michael Jahn
Susanne Holde
Rasmus Skannrup

Kioskudvalget

Kontaktperson:

Lise Poulsen
Skovvej 9
Tlf. 86 57 25 03

Derunder:

Finn Sørensen
Risvej 49
Tlf. 86 57 92 18

Skanderborg Roklub . Sølystvej 4 . 8660 Skanderborg . 86 51 19 88
www.skanderborg-roklub.dk

Forsidebilledet: "Slibehold" - Foto: Anna Rosenqvist

TRÆSEJLET

Redaktion

Ansvarshavende redaktør:
Gösta Pedersen
Vidjekær 4
Tlf. 86 57 30 94
goesta@get2net.dk

◦

Journalist: Susanne Holde
Tlf. 86 52 58 57

◦

Annoncer:

Erik Jensen
Tlf. 86 52 44 24

◦

Adresseændring:

Kasserer Poul Erik Jensen
Kasserer@skandborg-
roklub.dk



TRÆSEJLET

er et officielt blad for Skanderborg Roklub.

Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning.

TRÆSEJLET

påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer.

TRYKKERI:

Kopiexperten

Oplag: 175 stk.



Nyt fra formanden.....	5
Gåtur i Velling Skov.....	7
Generalforsamling	8
Vandreturen søndag d. 8.....	9
Traveturen Skandb. Sø.....	10
URO på isen	13
Arrangementer	14
Arrangementer	15
Arrangementer	16
Ungdomsafdelingen.....	17
Efterlysning.....	17
URO kalender	18
Roture 2006.....	20
Kalenderen	22
Træsejlet udkommer	23
Rengøring.....	23
Tillykke	23

Mobiltelefoner
Dataløsninger
Internet



Mobil Center
Skanderborg

Adelgade 114
8660 Skanderborg
Tlf. 8651 2770
Fax 8651 2775

Danmarksvej 30B
8660 Skanderborg
Tlf. 8651 2019
Fax 8651 2029

E-mail: skanderborg @ tdcmobilcenter.dk

MASSAGE

velvære til
fingerspidserne!

Ta' et pusterum i en
travl hverdag, gi'
kroppen ny energi og
mærk forskellen!



Skanderborg
IDRÆTSMASSAGE
v/Turid Nielsen, aut. fysioterapeut
Banegårdsvej 11, Skanderborg
Tlf. 8652 2153 • si@nielsen.mail.dk

Nordea



LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83

matas
SKANDERBORG

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev

Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46

Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer

Nyt fra formanden

Jeg vil gerne ønske alle læsere et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle er kommet godt over årsskiftet.



Lad mig starte med at sige, at 2006 ikke bliver så travlt et år som 2005.

I hvert fald ikke med at arrangere jubelæum og motionsstævne. Skal vi så ikke bruge året på at ro? Det går jo fint i veteranafdelingen, og jeg synes, at det ser ud til, at ungdomsafdelingen vil gå gode tider i møde. Jeg ved godt, at jeg har rost det nye ungdomsudvalg tidligere, men jeg synes, at der er grund til at gøre det igen. Det kan da kun være med til at forstærke indsatsen. Lad os så prøve at få meget mere gang i roning for seniorroere. Jeg ved, at der allerede er planlagt ture, men hvis de ikke passer Jer, så prøv at komme med forslag – eller tag initiativ til Jeres egne ture.

Der er generalforsamling tirsdag den 7. februar, hvor I vil kunne høre formandens beretning og se kassererens regnskab. Der skal vedtages et budget. Her vil bestyrelsen foreslå den sædvanlige stigning i kontingentsatserne med 2 %. Vi skal have valgt 4 medlemmer til bestyrelsen, hvor følgende er på valg: Grethe Dyrby, Birgit Skannrup og Carsten Lykke Christensen. Hov – det er jo kun 3! Det skyldes, at vi mangler en aktivitetschef. Så går du med en lille aktivitetschef i maven, eller kender du en, så kom frem i lysen. Man er delvist selv med til at forme indholdet af arbejdsopgaverne. Et lille udvalg kunne da også være særdeles positivt. Vi skal også have valgt 2 revisorer, som i øjeblikket er Allan Lund og Henning Iburg.

Carsten er flittig med at undersøge muligheder for at anskaffe et nyt køkken. Dette vil vi tage op på generalforsamlingen. Men I skal ikke forvente, at der står et færdigt køkken – vi vil gerne have Jeres holdning til, om vi overhovedet skal investere de mange penge.

Et andet punkt, vi arbejder lidt med, er trailer, som det blev besluttet på sidste generalforsamling. Men det er altså ikke helt så nemt at finde ud af, hvad det skal være for en.

Susanne Holde, Astrid Hestbæk og Rasmus Skannrup har været på langturstyrmandskursus, og som sædvanlig har Skanderborg Roklubs deltager fået ros. Så tillykke til Jer 3. Knud Kristensen startede med at ro sidste forår, og han har allerede været på materialekursus 1 og 2. Godt gået – Knud. Endnu en god mand med gode hænder i veteranafdelingen.

Jeg vil gerne opfordre Jer til at deltage i vinterens arrangementer.

Der er en del vandreture forskellige steder i nærheden. Der har været et par røster fremme om, at vore ture ofte er lidt for lange til enten deltagerne eller deres firbenede kræ. Derfor vil jeg lave 2 ture, hvor der bliver mulighed for en tur på knap 10 kilometer. Men samtidig kan turen forlænges for de, der ønsker det. (Det minder faktisk om tavlen, vi bruger, når vi laver bådehold). Så kan flere få noget motion, natur og socialt samvær her i den mørke tid. Denne mulighed har faktisk været der på mine gåture ved Vrads, men kun nogle få har vidst det og benyttet sig af det.

Der er også nogle aktiviteter, der ikke kræver så meget fysisk udfoldelse, for de foregår i klubben en aften. Vi har allerede haft julefrokost, og der kommer ølmagning samt vinsmagning. Disse arrangementer er altid hyggelige, og det er synd for de, der ikke deltager. Vinteraktiviteterne er ikke kun for medlemmer – man er velkommen til at tage familie, venner, hund og undulat med (hvis de kan forliges).

Vi er ved at undersøge, om vi kan holde motionsstævne igen i 2007. Men det kan I også kommentere på generalforsamlingen.

Og til sidst kan jeg fortælle, at rocheffen og langtursudvalget allerede er ved at planlægge en del ture. Roture – altså.

Erik Jensen

Støt vore sponsorer – de støtter os



Foto: Anna Rosenqvist

SPORTMASTER

Adelgade 85 A Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88

Gåtur i Velling Skov

Søndag d. 11. december var vi en flok raske vandrere, som trængte til at blive luftet.

Efter en lang-lang køretur, havde vi et sted hvor civilisationen endnu ikke er nået ud. Man kan undre sig hvordan vores formand i sin tid fandt vej til Skanderborg, og har opnået sin magtfulde position, når man tænker på de uinspirerende omgivelser han valgte at være i som barn.

Efter flere timer, hvor vi blev tvunget til at gå rundt i det ujævne og uvejsomme buskads, nåede vi endeligt frem til Vrads Stationsby, hvor de på trods af deres isolation fra omverdenen, magtede at servere nogle æbleskiver og gløgg til os.

Så med gløggen skvulpende i maven, stavrede vi hen til bilerne for at nyde vores madpakker. Her benyttede flere sig af chancen for at komme væk, de havde forståeligt nok fået rigeligt af det ugæstfrie område.

Efter få mundfulde af vores hårdt

tiltrængte frokost, blev vi igen jaget ud i området, som om vi ikke havde set nok til træer og græs. Vi var også lidt nervøse for om formanden igen ville tvinge os ud på den stærkt trafikeret Bryrup-Vrads jernbane strækning, hvor vi mere end én gang måtte springe for vores liv, når togene kom buldrende igennem den mørke skov. Kort efter var der endnu flere der fandt en mulighed for at komme væk fra det trøstesløse område, så til sidst var vi kun en lille ydmyg flok der åbenbart var så bange for formanden eller for at fare vild, at vi troligt fulgte ham resten af vejen rundt, indtil det blev så mørkt, at selv han havde svært ved at finde vej.

Før vi endeligt fik mulighed for at komme hjem, blev flere tvunget til at drikke en hæsleg rød væske fra en mørkegrøn flaske.

Tak til formanden, trods alt, for at vi alle kom helskindet hjem igen.

Steen N. Christensen

Nybolig Skanderborg

v/Carsten B. Sandgren
Adelgade 66
8660 Skanderborg
tlf. 8652 1588

Se mere på
www.nybolig.dk



Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Roklub tirsdag den 7. februar kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Dagsorden ifølge lovenes paragraf 10:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyr.
6. Valg af bestyrelse
På valg er: Bestyrelsesmedlemmer Grethe Dyrby, Birgit Skannrup og Carsten Lykke Christiansen
7. Valg af revisorer
På valg er: Allan Lund og Henning Iburg
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement. Tilmelding er ikke nødvendig.

Bestyrelsen

Ølsmagning fredag den 24.2.2006 kl. 19

Jeg har allieret mig med Robert Amby fra Amby Import & Sale Robert vil give os et godt indblik i Belgisk øl. Bl.a. vil han fortælle om:

Smagning og bedømmelse af øl

En kort omtale af brygprocessen

Gennemgang af maltprocessen og forskellige malttyper

Dyrkning af humle og humlens betydning for øllet

Forskellige øltyper

Trappist Ale

Glas og gode råd

Selvfølgelig får vi også lov til at smage det gode øl.

Kontakt Poul Erik på mail pyl@jensen.mail.dk,
tlf. 86523287 eller på opslaget i klubben inden 7/2 2006.

Prisen bliver kr. 100 pr. person og er incl. et fint ølglas med logo.

Vandreturen – søndag den 8. januar

Jeg har altid ment, at motion bedst udøves siddende. På et rullende sæde i en inrigger – forstås.

Men på denne årstid er det jo både koldt, og ofte er vandet stift. Så jeg tilmeldte mig en af Skanderborg Roklubs højt roste ture – på land.

Vi var 7, der tog telebussen til Voervadsbro. Vandreturen startede så i Voervadsbro og sluttede på Ry station. Gudenåen før Klostermølle er ganske smuk. Ikke meget dyreliv ud over en svane og en ensom gammel vædder, der brægede så højt, at det gav ekko i ådalen.

Solen skinnede fra en klar himmel, og sneen gjorde, at det hele bare var lyst og dejligt. En af vandrerne mente, at det gode vejr skyldtes, at der manglede en bestemt mandlig deltager, der ofte formår at arrangere ture, når vejret er værst.

Historierne om tidligere tures meritter blev selvfølgelig også luftet: Den om olietønden der blev brugt som færg,

og den hvor to hunde deltes om turen rundt om søen.

Op på Sukkertoppen for at nyde udsigten blandt andet ned over Mossø og så videre til Gl. Rye. Her blev jeg klar over, at Erik ikke bare er en gammel hippie, han er også økologisk. Vi besøgte Brugsen.

Videre gik det over Galgebakken og til Emborg broen ved Gudenåen. Da vi kom til Ry, var der god tid, til toget kørte, så vi fik 'strukket ud' på Am-bolten.

18 kilometer! Mindst! Jeg havde det også fint resten af dagen, men næste morgen: Av, Av, Av! Har aldrig drømt om at knæhaserne kunne blive SÅ ømme.

Afskrækket? Nej!

Tak for et godt initiativ og god tilrettelæggelse.

Henning, Roklubben ARA



Fra vandreturen søndag den 8. januar - Foto: Steen N. Christensen

Hvad en travetur rundt om Skanderborg sø kan byde på.

En ganske almindelig historie om en ganske almindelig spadseretur rundt om Skanderborg sø en helt almindelig lørdag i november. - Eller historien om, hvordan Niels forsøgte at åbne ballet uden balsal og musik, om hjemmebrændt, om kirketårne og pølsevogne, om Vuffi, der blev til Puffi, - eller var det omvendt?, om store mænd fra Skanderborg Roklub, der pludselig forsvandt sporløst, - og om gule ærter, som kun Erna kan tilberede dem!!

Hvad skal der til, for at du får energien til at svinge de stive ben udover sengekanten en årle og kold lørdag morgen i novembers mørke? En chokoladesnegl? - Utænkeligt. - En portion dampende varm havregrød med en kæmpe stor smørklat? - Ingen ringe begyndelse på en ny dag, men næppe et tilstrækkeligt tilbud til at få dig til at vende dynen og den varme seng ryggen en råkold morgen, hvor du absolut ikke behøver at stå så tidligt op. - En travetur rundt om Skanderborg sø i godt selskab? - Ja, rigtigt gættet, - udsigten til en dejlig lang gåtur med klamme fingre og våde tæer gjorde vækkeurets bistand ganske overflødig denne lørdag morgen den 12. november for Erik, Niels (Thernøe) og 2 x Hans (den ene Dollerup), som havde medbragt et fint lille pelsdyr til lejligheden. Han påstod, at det lille kræb var en hund, men uanset artsbetegnelse var kræbet

helt og aldeles automobilt, idet det havde fire ben, som det dygtigt forstod at manøvrere, således at det skød en pæn fart fremad. Foruden de 4 herrer + Vuffi deltog også Grethe (Dyrby) og Susan i denne første efterårsøvelse i åbent landskab.

Vejret var gråt og noget blæsende med regn af og til, - især når vi alle lige havde taget regntøjet af (igen), men som altid er vejret dejligt, når først du er kommet ud i det.

Det første stoppested var ved Vester Mølle, hvor Niels inviterede os indenfor i den gamle danse pavillion, men balsal eller ej viste det sig hurtigt, at valget af gode og solide støvler frem for laksko var det rigtige valg: Musikken og dansen var for længst forstummet, - og det før så pyntelige lokale var nu understøttet af teknik af forskellig art for ikke at styrte sammen, men fordums glade aftener med levende musik, snak og dans over en tår øl lod sig stadigvæk fornemme. Det var selvfølgelig en rigtig flovser for Niels, at han ikke kunne byde på den svingom, som han havde lovet, men heldigvis havde andre deltagere medbragt flasker med hjemmegjort ildvand, som varmede gevaldigt, efter at det var kommet indenbords, - og Niels fik lov til at fortsætte turen.

Således styrket drog vi videre på vor færd, og pludselig var vi ved Golfklubben, - ja, tiden går hurtigt i godt

punkt1
- STØRST PÅ HYDEVAREN

Adelgade 77 (Elkøb) Skanderborg . 86 52 04 09

selskab, - hvor vi skulle spise frokost, og det var faktisk meget heldigt, idet regnen netop på det tidspunkt stod ned i stænger. Af den årsag blev frokosten lidt lang, men dette pusterum benyttede Vuffi sig tilsyneladende af til en ekstra opladning af batterierne. - I hvert fald spurtede den afsted efter frokost med en sådan fart, at den var ved at løbe vi andre over ende, og vi fór alle afsted op på Fårebjerg med Vuffi i spidsen.

- Fårebjerg er en tilbagevendende begivenhed hvert år på traveturen søen rundt, og i år var ingen undtagelse. Der er en pragtfuld udsigt fra bakketoppen, og det giver hvert år flere af deltagerne på turen, som påstår sig både vise og forstandige, - og flere af disse kloge hoveder var med på turen igen i år -, lejlighed til at påstå, at det er muligt at se otte kirker fra dette udsigtspunkt, og de var ved at falde over hinanden i bar iver med at tælle og bekræfte hinanden i, at de skam igen i år havde set otte kirker og kunne sætte navn på alle otte. I sandhed en bedrift!! Forfatteren til den lille beretning, som har deltaget i turen flere gange, og for hvem det aldrig er lykkedes at spotte mere end et par kirker, - og som selvfølgelig på ingen måde er snæversynet -, vil påstå, at det kræver et falkeblik så skarpt, at det nærmer sig ren pral og bluf at ville påstå sig i stand til at se otte kirker fra denne lille bakkeknoed, og at de hvide prikker, som de høje herrer udpeger i horisonten som kirker, ligeså godt kan være flagstænger placeret ved siden af enten pølsevogne eller lastbilanhængere, nå, lad nu det være, føljetonen fortsætter nok til næste år på Fårebjerg.

Vel nede igen begyndte Vuffi at få problemer med bentøjet. Batterierne

var vist ved at være brugte. - Vuffi var træt, men faktisk havde han jo også gået mere end dobbelt så langt som vi andre, fordi han jo med sine fire små ben havde taget dobbelt så mange skridt. Heldigvis har Vuffi valgt at bo hos mennesker, som tager sig godt af ham. Hans optrådte som hyrde og bar Vuffi på skuldrene, indtil 'mor' kom kørende i sin bil og tog ham med hjem til vask og tørring, men hvad skete der, da Vuffi var sprunget ind i bilen?...VUPTI sprang broder Puffi ud af bilen, en tro kopi af Vuffi!! Således udstyret med en ny og frisk hund kunne vi fortrøstningsfulde fortsætte turen, - og nu nærmede sig en anden af turens højdepunkter, nemlig Pølse-Ras, hvor det ikke drejer sig om at bruge synssansen, men smags- og lugtesansen. Her var der ikke tid til forblømt snak om pølser flimrende rundt i fjerne horisonter, nej, her drejede det sig helt håndgribeligt om at få lagt en god og solid bund med pølser og andet godt inden de gule ærter i klubben.

Velforsynede indledte vi turens sidste etape, men nu skete det besynderlige, at formanden, som ellers havde sjosket et godt stykke efter vi andre på hele turen, pludselig tog føringen talende i mobiltelefon, ja, han overhalede endda Puffi. Det var en foruroligende adfærd! Nogle mente, at formanden ligefrem blev fjernstyret, - men af hvem? -, mens vi var andre, der frygtede, at vi ville blive vidner til en bersærkerangang af titanske dimensioner hos formanden. Nogle - mere jordnære -, hældte snarere til den antagelse, at den gode stærke senep fra Pølse-Ras allerede havde gjort sin virkning, og at formanden nu via mobilen var i færd med at blive dirigeret hen til et sted, hvor han i ydmyg ensomhed i skovens dybe stille

ro kunne levere noget af alt det gode tilbage, som han gennem tiderne så alt rigeligt havde modtaget.

Det viste sig, at ingen af disse skarpe teorier holdt stik! Formanden havde haft sin glammende ølhund i øresneglen, og han styrede derfor med faste og målbevidste skridt mod Marius Øltapper. Her indhentede vi andre ham lidt senere, men formanden havde ingen ro på sig, og vi måtte hastigt ile videre mod roklubben, hvor de gule ærter ventede.

Imidlertid skete det helt utrolige, at på denne lille spadseretur på 300 meter fra Marius Øltapper og til roklubben forsvandt turens mandlige deltagere pludselig sporløst. Skribenten til denne historie gik sammen med Grethe og betragtede de smukt dekorede udstillingsvinduer, mens vi ventede på herrerne, som var sakket agterud, men som pludselig var helt væk, - som sunket i jorden, - og hvor var Puffi i øvrigt blevet af?

Vel ankommet til klubben mødte Grethe og jeg Erna på vej ned i klubben, som generøst havde tilbudt at tilberede og servere gule ærter med tilbehør til denne aften. Det skal tilføjes, at tilberedelsen af gule ærter ikke blot består i at røre i en gryde med Møllereus gule ærter. Hvis ærterne skal smage af noget og mætte sultne maver, kræver de 'gammeldags håndværk' i form af iblødlægning af ærterne, indkøb af saltet medister og flæsk, tilberedning og klargøring af diverse grøntsager, og efterfølgende skal ærter og grøntsager koges møre - eller pureres, som det vist hedder på mere moderne dansk. Herefter skal kød og grøntsager koges sammen i en vis tid i samme gryde, og endelig kræver retten tilbehør af syltede rødbeder, rugbrød og sennep -

samt snaps og øl, som de mere forhærdede og inkarnerede vil sige.

Med andre ord er der tale om et stort forberedende arbejde, førend de gule ærter står klar til servering på bordet, og det store arbejde havde Erna altså påtaget sig i år.

Ved fælles hjælp fik vi al maden båret ned i klubben, og Grethe, Erna og jeg dækkede bord, mens vi undrede os over, hvor de store mænd mon var blevet af. Efterhånden kom der flere gæster, idet det også er en tradition, at der er flere med til at spise ærterne denne aften end til at gå turen.

Lidt senere kom herrerne. Det viste sig, at de ifølge eget troværdige udsagn nærmest var blevet suget ind på Shanon af en nærmest usynlig magt til endnu en øl (- eller to eller tre -), - ja, opfindsomheden er stor, når det drejer sig om at undgå at være med til at dække bord, men efterhånden var alle på plads, og vi satte os til et dejligt bord med masser af lækker mad og spiste og spiste.

Senere -da alle var mætte - både af den utroligt lækre mad, - en STOR tak til Erna endnu en gang for dit kæmpe arbejde, - men også af de gode oplevelser, som turen rundt om søen havde budt på, skiltes vore veje for denne gang, men de mødes forhåbentligt igen mange gange i løbet af vinteren til andre dejlige - og kolde - traveture i det midtjyske.

Det har i hvert fald både vi og det smukke landskab, som vi omgiver os med, fortjent - med eller uden gule ærter -, selvom de også meget nemt kunne blive vanedannende efter en kold dag i det midtjyske.

Susan

URO - på isen



Foto: Susanne Holde

"Op igen!"

"Av min r..!"

"Kom vi laver en kæde"

"Hvem vil løbe om kap?"

Ungdomsroerne er taget til Århus for at skøjte på den anlagte bane foran Musikhuset. Humøret er højt, kakaoen varm, luften klar og kølig. De belyste træer danner en næsten romantisk ramme om skøjtebanen.

To mandage i træk har ungdomsroerne gjort isen usikker med deres leg og tumlen, og som det fremgår af billedet, kunne nogle af seniorer-

ne også begå sig på isen.

Ungdomsroerne har ikke glemt hinanden i vinterens løb. De har bowlet, haft julekomsammen med æbleskiver og pakkeleg. Næste opgave bliver at polere scullerne samt fortræne i ergometrene.

Sofie: "Det er sjovere at være med i roklubben om vinteren end om sommeren!"

Stof til eftertanke for ungdomsudvalget.

Susanne Holde

K E R N E  B A G E R I E T

Vandretur ved Salten Langsø

Lørdag d. 4 Februar mødes vi ved roklubben kl. 9.30 og fordeler os i de fremmødte biler for at køre til Salten Langsø.

Sidste år gik vi rundt om søen, i år vil vi gå i området syd for søen.

Området er som resten af området omkring Salten Langsø ganske uberørt af menneskehånd og fra skaberens sidde utroligt smukt.

Jeg holder meget af stedet og glæder mig til at viste det frem til dem der kender stedet og til dem der ikke har været der endnu.

Turen bliver lidt kortere end sidst ca. 20 km. men jeg mener alligevel at vi bag efter kan fortjene en kop øl i slyngelstuen på Gammel Ry Kro.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Vel roet Niels Thernøe

Gåture ved Vrads og i Velling Skov

Vi har allerede været i denne skønne natur tidligere i denne vintersæson, men der har været ønsket fremme om en tur mere. Det vil jeg da gerne være med til.

Og læg mærke til, at turen tilrettelægges således, at man kan nøjes med at gå ca. 9 kilometer. Det tager godt 2 timer med et par småpauser undervejs. Derefter kan man vælge at køre hjem, men man kan også nyde sin frokost, hvorefter turen fortsætter 5 – 8 kilometer mere – dette afhænger af deltagerens ønske og formåen.

Til de, der allerede har været med denne vinter, vil jeg sige, at det ikke nødvendigvis bliver samme tur igen. Det afhænger af min dagsform og vejret.

Da det er der, hvor jeg kommer fra, kan alle vel regne ud, at der ikke er meget civilisation, og man må derfor tage højde for, at der ikke er butikker på hvert gadehjørne. Man kan ikke engang være sikker på at møde andre mennesker. Så medbring alt det, du skal bruge til en dejlig formiddag eller dag i den skønne, fredelige natur. Tøj, mad, drikkevarer m. v.

Tilmelding er ikke nødvendig, men I må godt sige til, hvis I vil med. Se opslagstavlen.

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 18. februar. Vi mødes i Roklubben kl. 9.30. Jeg glæder mig igen.

Erik Jensen

Beretning fra Kenya

3 af Skanderborg Roklubs medlemmer var i Kenya den første uge af oktober 2005. Astrid, Steen og Erik vandrede på det 4.985 meter høje Mount Kenya.

Der blev taget en masse billeder, og efter vi er kommet hjem, har der – ud over misundelsen – også lydt ønsker om at se billeder derfra.

Derfor vil man kunne se billeder på en klubaften tirsdag den 28. februar kl. 19.30.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Jeg er godt klar over, at der er mange andre, der har oplevet store dele af verden, og at dette ikke i vore dage er noget specielt. Men andre er da også velkomne til at lave en klubaften og berette om fremmede egne. Jeg husker da nogle meget seværdige billeder fra Grønland, som Jane viste for et par år siden.

Erik

Vandretur fra Silkeborg til Ry

Lørdag d. 4 Marts mødes vi på Skanderborg Station kl.9.50 for at tage toget til Silkeborg, toget afgår kl. 10.01.

I Silkeborg hopper vi på den afmærkede vandresti der går fra Silkeborg til Århus (Der findes en folder der beskriver ruten, den kan fås på Skanderborg Turistkontor).

Turen der er på ca. 25 km er meget afvekslende og går næsten hele vejen gennem skov og kun en gang må man et kort stykke gå på asfalt.

Så hvis du er til nogle strabadser og skovensomhed så er det en tur for dig.

En evt. ventetid på toget i Ry vil blive nyttiggjort på Ambolten.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Vel mødt Niels Thernø

Vinsmagning

Der har været ønske om, at vi igen i år skal have vinsmagning. Det tager jeg som et tegn på, at det ikke er helt ved siden af, når jeg udvælger vinene. (Eller også er folk ligeglade, men nyder bare hinandens selskab. Hvad ved jeg? Men det er vel også lige meget).

Dette smagfulde arrangement finder sted fredag den 10/3 kl. 19.30 i roklubben.

Emnet skal som sædvanligt være en hemmelighed indtil videre (d. v. s. jeg har ikke bestemt mig endnu). Men jeg vil bestræbe mig på at finde nogle fornuftige vine til rimelig pris og så nogle vine, som er lidt mere ukendte eller anderledes.

Jeg vil selvfølgelig gerne have gode forslag, hvis I skulle sidde inde med sådanne.

Prisen bliver fornuftig, men afhængig af vinenes pris.

Der bliver serveret lidt brød til. Afhængig af vinene kan det også tænkes, at der kommer andet, men det bliver ikke andet end små lette ting. Så sørg for at spise på forhånd, så der er noget at stå imod med. *(Fortsættes næste side)*

Tilmelding skal ske til undertegnede senest onsdag den 8/3.

Erik Jensen
8652 4424 eller formand@skanderborg-roklub.dk

Årslev Engsø

For et par år siden blev Årslev Engsø vest for Brabrand dannet. Der kom meget hurtigt et meget stort antal fugle dertil. Roklubbens vandreafdeling har allerede været rundt sidste år, men hvorfor ikke gentage en succes.

Så søndag den 12. marts kl. 9.30 er der afgang fra Roklubben. Vi kører til en parkeringsplads ved søen, og så går vi de ca. 9 kilometer rundt. Turen er meget jævn, men man kan ikke helt nøjes med at gå på stier – desværre er lidt af ruten på landevej.

Tag madpakke og drikkevarer med og hvad du ellers skal bruge.

For de ivrige vil det være muligt at udvide turen efter første halvdel. Det kunne sagtens være Brabrand Sø rundt, for det er jo fortsættelsen.

Hjemturen kunne eventuelt lægges via Bazar Vest, hvis man ønsker at handle lidt billigt og/eller møde noget kultur fra fremmede himmelstrøg.

Tilmelding er ikke nødvendig, men I må godt sige til, hvis I vil med. Se opslagstavlen.

Erik Jensen

Vandreturen til Ry

er efterhånden blevet en meget fast tradition i Skanderborg Roklub.

I år bliver det lørdag den 18. marts, og vi starter fra klubben kl. 9.30.

Vi starter mod Vrold, så til Alken (hvor vi oftest besøger byens handelsliv – Købmanden). Så forbi Mossø og Holger Vivekes hus. Videre gennem skoven til Boes, hvor vi vel skal besøge Boes Kaffestue. Jeg er bange for, at der ikke er andre muligheder for at indtage fast og flydende føde ellers – selvfølgelig bortset fra det, vi selv har med.

Fra Boes kan man så gå direkte til Ry. Derved bliver den samlede tur på 16 – 17 kilometer.

Andre fortsætter sikkert forbi Øm Kloster og til Emborg broen, hvorefter den sidste del af turen er langs Gudenåen ad Hejnæsvej, som jo ligger i et smukt stykke dansk natur. Fra Ry tager vi toget hjem.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men der hænger nu alligevel en tilmeldingseddél på opslagstavlen.

Niels og Erik

UNGDOMSAFDELINGEN

I Ungdomsafdelingen har vi lavet en masse. Vi har bowlet, spillet pakkespil og stået på skøjter. Vi har siden november ikke kunnet ro; og i stedet har vi en gang om måneden lavet en anden aktivitet. I november var i bowlinghallen. I december var vi i roklubben, hvor vi med terninger og bingo fik uddelt en masse gaver. I staten af januar tog vi ind til den udendørs skøjtebane i Århus for at stå på skøjter, desværre lukkede udlejningen tidligt, og vi nåede kun en lille time på skøjter, derfor har vi besluttet, at vi tager en tur derind igen en eftermiddag mere her i januar måned.

Der står altså mere hygge på programmet inden standerhejsning; men inden alt hyggen er der også lidt arbejde, **ALLE SKAL MØDE OP til scullerpolering**, hvis alle er der, tager det ikke mere en 45 minutter, og derefter er der varm kakao. Vi starter på arbejdet søndag den 5. februar, hvor bådene vaskes, mandag d. 6. februar kl. 18. polerer vi scullerne og endelig færdiggøres arbejdet d. 6. marts, hvis vi altså ikke er færdige.

Håber, at vi ser et stort fremmøde
Med venlig hilsen
Rasmus Skannrup

Efterlysning - dusør udloves

Mange påstår at de har set den, Willy siger han har været i nærkontakt med den og Karen Bodil påstår sågar, at hun har stået oppe på den.

Nogle siger at den er så stor som en kassevogn, andre siger at den er så stor som en 4 års på den korte led, men de fleste siger at den slet ikke er så stor.

Ja – så har I vist nok gættet, at vi taler om storstenen ned ved Skårup.

På talrige styrmandskurser har jeg advaret kommende korttursstyr mænd om de farer der lurer lige under vandoverfladen nede i den ende af søen.

Men når styrmands aspiranterne har bedt mig udpege stedet på søkortet, har jeg altid måttet bruge en meget bred finger, for når sandheden skal frem, har jeg aldrig, i de snart femogtyve år jeg har roet på søen, hverken set eller bemærket stenen.

Her sidst på den forgangne rosæson var der usædvanlig lidt vand i søen og en bekendt påstod at der nu var så lidt vand at uhyret stak sit grimme fjæs op af søen.

Straks kørte jeg ud til parkeringspladsen ved Skårup, gik ned til søbredden og vandrede bredden rundt til Ring Kloster, medens jeg afsøgte søens overflade i en kraftig kikkert, men jeg så ikke andet end de sædvanlige lappedykkere og ænder og ærligt talt

(Fortsættes side 18)

er jeg begyndt at tvivle på uhyrets eksistens og hvis ikke det var fordi vi allerede har en destination der hedder Lock Nees vil jeg foreslå navnet til uhyret.

På rosæsonens sidste dag var der en der sagde, at stenen nu var blevet afmærket med en bøjle og at det var ganske vist.

Straks udrustede jeg en ekspedition bestående af Willy, Steen og undertegnede og vi roede ned til Skårup. I

mangel af ekkolod og sonar medbragte vi bådshager så vi kunne pejle uhyret, men heller ikke denne gang lykkedes det at få den verificeret.

Jeg vil meget gerne have opklaret fænomenet og udlover hermed en øl efter eget valg på et lokalt værtshus til den der kan vise mig stenen.

Niels Thernøe tlf. 86525003



URO- KALENDEREN

5. februar. Vi skal i ungdomsafdelingen sørge for at scullerne er klar tilden nye rosæson, derfor mødes vi søndag formiddag kl. 10.00 for at vaske scullerne.

6. februar. kl. 18.00 polerer vi scullere og derefter hygger vi i klubben med TP eller andre spil.

Her midt i vinteren er det sikkert også på sin plads med boller og varm chokolade.

6. Marts. Det er snart ved at være tid for rosæsonens start, derfor vil vi styrke kondien ved at træne i roergometer og ved at lave en bordtennisturnering. Hvis vi mangler lidt polerarbejde gøres dette færdigt.

Vel mødt til vinterens arrangementer

25. Marts. Standerhejsning. Husk at møde op, så rosæsonen får den helt rigtige start.

Rasmus, Günther, Helle, Susanne og Birgit



Det er naboens skyld...!

– de fortalte os, hvor tilfredse de er med Gl. Skanderborg

Personlig rådgivning

"Vi blev faktisk helt overraskede over den imødekommende, vi blev modtaget med hos Gl. Skanderborg, og over den gode personlige rådgivning vi fik. Hos Gl. Skanderborg er man ikke bare et nummer!"

Hurtig og effektiv hjælp

"Heldigvis har vi ikke haft brug for vores forsikringer endnu. Men vores nabo har fortalt om den hurtige hjælp, han fik fra Gl. Skanderborg sidste sommer, da han havde haft indbrud. Han ringede blot til Gl. Skanderborgs alarmcentral, og i løbet af få timer var der ryddet op og ruden skiftet.

Og få dage senere havde Gl. Skanderborg

erstattet alle de stjålne ting med nye. Da vi hørte det, besluttede vi os til at skifte forsikringselskab med det samme!"

Lokale fordele

Gl. Skanderborg er et lokalt forsikringselskab, som er ejet af kunderne. Nu kan du blive medejer af selskabet og samtidig støtte Skanderborg Roklub. Vi støtter klubben med et tilskud på kr. 1.000,- hver gang en familie som er medlem af klubben, indtegner sine forsikringer for minimum 2 år. Der skal være tale om mindst en indbo- eller husforsikring samt yderligere en forsikring. I får personlig rådgivning og så får I oven i købet ½ pris på jeres rejseforsikring det første år. I finder os på Adelgade 92 – husk at fortælle os om jeres medlemskab af klubben.



Gl. Skanderborg

Læs mere på www.glskanderborg.dk
 Eller ring på Telefon 87 94 18 18

Planlagte Roture i 2006

Marts

25. Standerhejsning

April

13. Skærtorsdag - Årets første rigtige tur - Søen rundt (Allan)

Maj

12. - 13. - 14.

St. bededag - Tur på Slien, Slesvig (Niels Thernøe)

Juni

5. Grundlovsdag - Fugletur og Mossø rundt (Anne)

16. Vi ror bådene til landsstævnet i Ry (Grethe)

16. - 17. - 18. Lands motionsstævne i Ry

18. Vi ror både hjem fra Ry (Grethe)

19. De sidste både roes hjem fra Ry (Grethe)

Juli

30.juni - 1. - 2.

Tur til Randers (Lisbeth og Poul)

August

10. - 13.

Vi hjælper klubben ved at hjælpe på festivallen (Erik)

September

2. - 3. Tur fra Odder til Hjarnø rundt (Allan)

15. - 16. - 17. Tur til København, Furesøen og de Kbh.s kanaler
(Grethe)

Oktober

14. Løvfaldstur, Ry - Silkeborg retur (Vibeke)

28. Standerstrygning

Der er boldspil i Morten Børup Skolens
gymnastiksal hver onsdag fra 19-22.

Førstehjælpkursus i Roklubben

for veteraner og andre interesserede.

Tidspunkt:
Mandage den 6. - 13. - 20. og 27. marts
kl. 9.00 - 12.00.

Pris: kr. 125,-

Max. 20 personer.

Tilmelding til Willi


*HUGO
Mortensen*

GULD-SØLV-URE

ADELGADE 100
8660 SKANDERBORG
TLF. 86 52 02 34



skanderborg
shopping

 Aletiders-el-vvs.dk

**-spar op til 55% på
EL og VVS produkter**

www.aev.dk

- betal med Dankort, nemt og hurtigt

**MAHLER'S
VINHANDEL**

Kvalitetsvine
udvalgt med omhu
fra hele verden.

Peter Beiers
luksuschokolade,
udsøgt spiritus,
cigarer samt
flere specialiteter.

Adelgade 75
Skanderborg
8651 2212
Fax 8651 2216



Vroldvej 59
Skanderborg
Tlf 86 52 15 27

Kalenderen

Februar

- 4. Vandretur ved Salten Langsø
Start i Roklubben kl. 9.30
- 6. Veteranerne. Vandretur Sondrup bakker
Start i Roklubben kl. 9.00
- 7. Generalforsamling kl. 19.30
- 18. Gåture Vrads og Velling Skov.
Start i Roklubben kl. 9.30
- 20. Veteranerne. Besøg på Reno Syd forbrænding
Start i Roklubben kl. 9.00
- 24. Ølsmagning kl. 19.00 i Roklubben.
- 28. Beretning fra Kenya kl. 19.30 i Roklubben

Marts

- 4. Vandretur fra Silkeborg til Ry
Skanderborg Station kl. 9.50
- 6. Veteranerne. Vandretur Vrold mose m.m.
Start i Roklubben kl. 9.00
- 10. Vinsmagning kl. 19.30 i Roklubben
- 12. Tur til Årslev Eng sø. Start i Roklubben kl. 9.30
- 18. Vandretur til Ry. Start i Roklubben kl. 9.30



HOTEL
SKANDERBORGHUS

DK-8660 SKANDERBORG - TELEFAX 86 52 18 01 - TELEFON 86 52 09 55

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk

Træsejlet udkommer

hvert år med 8 numre, som du alle er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift eller på diskette sammen med fotos til redaktøren med post eller E-mail.

Nr.	Deadline	Udgivelse
1	16.1.	24.1.
<u>2</u>	<u>6.3.</u>	<u>14.3.</u>
3	3.4.	11.4.
4	1.5.	9.5.
5	12.6.	20.6.
6	14.8.	22.8.
7	25.9.	3.10.
8	6.11.	14.11.



Til lykke- med fødselsdagen

Januar

- 25 Emil Dollerup
- 25 Lisbeth Mathiasen
- 28 Grethe Skovgaard Jensen

Februar

- 6 Niels Edvard Kristensen
- 8 Line Svejstrup
- 11 Ib Sørensén
- 12 Vibeke Freising
- 16 Poul Mathiasen
- 16 Grete Bager
- 19 Mads Palmelund
- 26 Vibeke Juhl Wulff

Marts

- 2 Bjarne Thorup
- 2 Dorthe Lund
- 2 Birgitte Aastrup
- 3 Birgit Dupont
- 10 Hans Dollerup
- 11 Cathrine Skov
- 13 Henrik Broustbo
- 13 Knud Dalgård Kristensen
- 14 Anne-Marie Sloth Stigsen

Rengøring af klubhuset

Uge 1 - 4

Helle Lerche Johnsen

Jane Bak-Aagaard
Günther Jochims Johnsen
Daniel Jochims Johnsen
Egon Rasmussen
Poul Erik Larsen
Marianne Bredsdorff-
Larsen
Astrid M. Hilding

Uge 5 - 8

Vibeke Juhl Wulff

Bjarne Wulff
Astrid Munch Hestbæk
Poul Nielsen
Erna Schøler Sørensen
Allan Lund
Hans Jørgen Kjærsgaard
Steen N. Christensen

Uge 9 - 12

Veteranerne

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag



Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og styrk Skanderborg Roklub

OK støtter lokalt

OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. Skanderborg Roklub. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:

- altid billig benzin
- et kort uden renter og gebyrer
- mere end 535 tanksteder i Danmark
- mulighed for at tanke i Norge og Sverige
- betaling af færgebillet på Mols-Linien
- kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbron®

Kvickly
Skanderborg

OK
ALTID BILLIG BENZIN