

Beretning for 2004

Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2004, men der skal også ses fremad – specielt på grund af jubilæum og motionsstævne.

Jeg har gennem de sidste år fundet en disposition for beretningen, som jeg vil holde mig til igen i år. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer noget om roningen, bådene, huset, aktiviteter, administration og til sidst fremtiden.

1. Generelt om 2004

2004 var et godt år for Skanderborg Roklub på mange måder.

Både ro-mæssigt og medlemsmæssigt klarer vi os godt, og vi har en god økonomi, selv om vi foretager store investeringer i disse år. Det største problem er ungdomsafdelingen, og at der kommer for få til nogle arrangementer. Andre aktiviteter kører med fine deltagertal.

Årets højdepunkt var vel dåb af Æbelø ved standerhejsningen.

Trine har forladt os, og der skal lyde en tak til Trine for indsatsen i det års tid, hun nåede at være med i ungdomsafdelingen. Lige nu er Simon kontaktperson, men han rejser også snart fra byen, så vi står med et problem, som skal være det, vi skal fokusere på ud over vore store arrangementer. Vi plejer jo at kunne yde en god indsats, når vi arbejder målrettet for det.

Ole har været husforvalter i et år, men han har valgt at trække sig, og vi har overtalt Carsten Lykke Christiansen til at træde ind som husforvalter i det næste år. (Det er jo sådan, at hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i sin embedsperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv). Tak til Ole.

For et års tid siden indførte vi etiske regler, der blandt andet gik ud på, at ungdomsledere skulle skrive under på, at vi må indhente oplysninger om dem i det kriminalpræventive register. Det blev positivt modtaget af ungdomslederne, som alle straks skrev under og gav udtryk for, at de støttede det. Det var så også årsagen til, at vi blev en af "Årets klub" og fik en check på kr. 4.000 fra DFfR.

Vi har fået 27 nye medlemmer, men vi har alligevel en medlemstilbagegang på 9 fra 142 til 133 nu. Der har været flere i løbet af sæsonen, men det er alligevel et rimeligt antal på dette tidspunkt af året.

I alt blev der i 2004 roet 44.091 kilometer af klubbens medlemmer eller i klubbens både. Det er vist det største antal nogensinde, men vi har fået hjælp fra en del gæsteroere, mens 127 af klubbens medlemmer roede i alt 39.481 km. Jeg mener ikke, at jeg kan huske en sæson, hvor det har blæst så meget, og det har desværre betydet aflyste langture, men det har da heldigvis ikke afholdt os fra at ro på anden vis.

Der blev uddelt 1 guldåre til Grethe, der blev årets roer med 2.222 km, samt sølvårer til Anita, Anne-Grete, Anny, Dorthe, Helga, Inge, Kirsten, Niels, Rita og Willi. Vi har fået uddannet Morten til instruktør, Trine var på ungdomslederkursus, Vibeke er blevet langtursstyrmand, og 13 er blevet korttursstyrmand.

Økonomisk set har vi haft et rigtigt godt år. Det skyldes flere forhold, hvoraf her kan nævnes: Arbejde ved festivalen har givet kr. 10.500. Sponsoraftalen med OK og Kvickly har givet kr. 14.495. Vi har fået kr. 25.000 fra Krista og Viggo Petersens fond til den nye 4 års inrigger, som bliver leveret til standerhejsning. Vi har brugt mindre beløb på husvedligeholdelse end budgetteret. Til gengæld har vi købt en ny båd – Æbelø for kr. 124.375, og der har vi fået tilskud på kr. 20.000 fra Kommunens Folkeoplysningsudvalg. Vi har haft udgifter til jubilæumsskriftet på kr. 20.000. Alligevel har vi kun et regnskabsmæssigt underskud på ca. kr. 30.000 i stedet for de budgetterede kr. 80.000. Vi har besluttet os for at købe nogle nye (kun lidt brugte) brofag, da Kerteminde Roklub havde dem billigt til salg. De vil belaste regnskabet for 2005 med ca. kr. 20.000. I 2005 budgetterer vi med et underskud i størrelsesordenen kr. ca. 80.000, men det kan vi klare uden at optage lån. Det er da fornemt. I 2006 har vi igen budgetoverskud.

Bestyrelsen har arbejdet videre med at revidere reglementer, og de er nu færdige. Bestyrelsen har også brugt en del tid på jubilæum og motionsstævne, og på de 2 områder har vi vist godt styr på begivenhederne. Jubilæumsskriftet er skrevet og er hos bogtrykkeren.

2. Roning

Der har som sagt været stor aktivitet igen i 2004, men der har igen været nogle aktiviteter, der er blevet aflyst, eller hvor deltagerantallet har været for lavt. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge medlemmerne til at møde op, men vi kan kun opfordre Jer til at møde op til arrangementerne. Vi må så sørge for, at aktiviteterne gøres målrettede mod de ønsker, som medlemmerne giver udtryk for. Vi har slet ikke været med til kaproning i 2004 – selv ØVM var uden vores deltagelse.

Daglig roning

Der har igen været stor aktivitet spredt hen over ugens dage og aftener, og der var faktisk også gang i roningen torsdag aften en del gange. Ellers er det jo mandag og torsdag formiddag og mandag og tirsdag aften, der især sker noget. Men der har nu også været roet og instrueret på mange særlige tidspunkter.

Den første tirsdag i hver måned er der kagetur, og det trækker ofte et par ekstra den aften. Her under punktet daglig roning skal også den specielle natrotur og morgenfugletur nævnes. 3 var på vinterlangtur sidste vinter, og der er nogle, der dyrker vinterroning denne vinter. Morgenroerne er fremdeles meget trofaste.

Instruktion

Som nævnt har vi fået 27 nye medlemmer, og nogle havde roet før. De første 18 nye blev instrueret en lørdag i april henholdsvis maj. Det var selvfølgelig ikke nok til frigivelse, men det giver en god start, og det giver en bedre integration, at de lærer nogle at kende fra starten. Men der kom nye medlemmer senere på året.

Ungdomsroning

Vi må desværre sige, at ungdomsafdelingen ikke kører for godt. Trine og de andre i ungdomsudvalget har været til stede til roaftenerne og andre arrangementer, men der har været for få aktiviteter, og der har også været for få deltagere til de afholdte aktiviteter. Det bider desværre sig selv i halen. Vi mangler virkelig en engageret ungdomsleder med et engageret udvalg. Vi mangler også ungdomsroere, og der er ikke kommet ret mange nye i 2004. Den daglige ungdomsroning har haft rimeligt med deltagere på mandagene, men der er ikke blevet roet ret langt. Der har været for få langture, der var ingen tilmeldte til vintertræf, og hytteturen blev aflyst, men der har på den anden side været en del kager, der styrker det sociale mere end formen.

Veteranroning

Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag formiddag, hvor turen går til Sct. Croix i første omgang, og hvor ruten hjem godt kan gå via Fuldbro Mølle. En del har endvidere været aktive med langture. 7 af de uddelte sølvårer blev givet til veteranerne, og det er flot. I juni var der veterantræf i Ry, og såvel roere som både deltog. Bådene blev selvfølgelig roet frem og tilbage. Men aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen – både med bådklargøring, gymnastik og vandreture. Julefrokosten er også et tilløbsstykke.

Langtursroning

Igen i 2004 har der været roet mange steder i landet. Vi tilbød en madpakketur for Sydjysk Kreds, og 28 var mødt frem. Vejret blev dårligt, men om eftermiddagen tog 21 på en fin tur på søen. Der er lavet ture til Ry, Silkeborg, Randers, Ringkøbing Fjord, Solbjerg Sø, Brabrand Sø, og 14 var til motionsstævne i Århus. Ud over dette er der arrangeret en del langture på egen hånd. Desværre blev nogle langture som sagt aflyst på grund af dårligt vejr.

3. Bådene

Slibeholdene har igen gjort deres arbejde fint, men alligevel sker der meget vedligeholdelse i løbet af året. En meget stor del af dette laves af veteranroerne. Der er skiftet bord i Hylke Hav, Expert og Sct. Thomas er repareret, og Paradiset er tætnet, da den var i dårlig stand.

Heldigvis har vi kunnet forny bådparken med købet af Æbelø, og så har vi omdøbt SDS til Nordea.

Der blev lavet nye bådvoerne til starten af sæsonen.

Vi har fået 20 oppustelige redningsveste til veteranerne fra Tryk Fonden.

4. Huset

Der er næsten altid pænt og ryddeligt i huset. Det skyldes dels at rengøringsholdene har taget deres tørn - og igen at vi har de flittige veteraner, som kommer i krogene, når det er deres tur. Det er også veteranerne, der har malet flagstængerne samt i trappeopgangen.

Grunden passes af kommunen, men den sidste finpudsning har vi også veteraner, der tager sig af. Bl. a. er flisegangen altid fejlet og afstukket!

Udgifterne til el, vand og varme er stadigvæk under kontrol.

Men vi må ikke glemme, at huset fyldte 30 år i 2004, så der er efterhånden nogle forbedringer, der trænger sig på. Inden standerhejsning skal vi have gjort huset og udenomsarealerne pæne.

5. Aktiviteter

Vi har haft standerhejsning, en god og dæmpet kanindåb med 11 kaniner samt standerstrygning.

14 børn deltog i Projekt Sommerferieidræt, selv om vi havde lidt problemer med at finde instruktører. Vi var i Sparekassen Kronjylland til lys nat, hvor vi tjente kr. 2.000 ved at ro i 4 timer. Der har været 2 medlemsmøder og 2 svømmepøver i både hal og sø.

Vi har igen hjulpet til ved Festivalen, hvor vi tjente kr. 10.500, ved at 30 ryddede op under festivalen, og 15 ryddede op før festivalen.

Der har været julefrokoster, gåture, vinsmagning, nytårskur, grillaften og meget andet.

6. Administration

Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder. En del af tiden er gået med jubilæumsreception 2005, jubilæumsskrift, motionsstævne og reglementer.

Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling men ikke i hovedgeneralforsamling.

Vi har gentegnet aftalerne med de fleste annoncører i Træsejlet, som får stor ros fra alle sider, og resten af annoncørerne bliver snart kontaktet. Jeg vil gerne sige alle vore mange sponsorer stor tak for Jeres støtte. Jeg håber så, at vore medlemmer viser taknemmelighed ved at støtte Jer. Vi har deltaget i 2 arrangementer ved OK og Kvickly, og det har givet godt resultat.

Vi har sendt mange ansøgninger om tilskud til jubilæumsskrift og ny båd.

For et års tid siden blev reglerne for porto ved udsendelse af klubblade ændret. Det har betydet, at vi nu får et tilskud. Men samtidig har vi skåret antal numre ned fra 10 til 8, vi har reduceret i antal modtagere, og vi deler en stor del ud pr. håndkraft. Det betyder en reduceret udgift til at udgive det glimrende blad Træsejlet.

Klubbens hjemmeside www.skanderborg-roklub.dk er fortsat god, men hvis I har forslag til yderligere forbedringer, skal I komme med dem.

Der har heller ikke været tidskrævende sager i 2004, hvor andre i samfundet har forsøgt at reducere vore muligheder for at ro. Til gengæld var der ved at opstå en sag, hvor vi kunne blive nægtet tilladelse til at flage med splitflag på land, men den tilladelse har vi fortsat.

7. 2005 og fremtiden

Peter Abildgaard har skrevet jubilæumsskriftet færdigt, og det er nu under trykning. Det bliver på 80 sider, hvoraf en del er billeder – nogle af dem i farver. Jeg synes, at vi kan glæde os til at se et godt resultat. Den 14. marts bliver jubilæumsskriftet udgivet, da det er klubbens officielle fødselsdag. Det sker ved en lille reception for pressen hos Nordea, som jo gennem Nordea Danmark Fonden er hovedsponsor. Der skal lyde tak til de andre firmaer, der har tegnet en annonce i jubilæumsskriftet, og som er med til at gøre udgivelsen økonomisk mulig. Desuden en stor tak til Poul for indsatsen med at sætte jubilæumsskriftet op.

Lørdag den 19. marts er den store dag. Der er reception, standerhejsning og båd-dåb fra kl. 14. Her vil jeg gerne sige en stor tak til Tuborg Fondet for kr. 50.000, Krista og Viggo Petersens Fond for kr. 25.000 og Skanderborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg for kr. 30.000. Navnet på båden kan I indtil da gætte på. Man kan få sit eksemplar af jubilæumsskriftet, og Birgit med hjælpere vil sikre, at vi får noget godt til ganen.

Om aftenen er der spisning og fest, og jeg håber, at vi vil se rigtig mange nuværende og tidligere medlemmer. Der bliver god mad, musik og underholdning, så det kan blive en fest, som vi sent vil glemme – og gå hjem fra.

Sidste weekend i august 2005 skal vi afholde kredsmotionsstævne. Vi har fået lov til at bruge arealerne omkring Søbadet og Dyrehaven. Men der er mange andre ting, der skal på plads. Så vi vil gerne have så mange som muligt til at hjælpe. Vi ved godt, at mange vil hjælpe med en masse praktiske forhold, og der er medlemsmøde 22. februar.

Men der skal selvfølgelig ske andet i fremtiden end de omtalte store planer. Vi skal naturligvis først og fremmest også ro.

Vi forventer at få nye medlemmer igen i år. De skal instrueres, og derefter skal vi sørge for at få dem integreret, så vi kan fastholde dem. Men samtidig må vi ikke glemme at tage hensyn til de eksisterende medlemmer, så vi også kan fastholde dem.

Vi har en del opgaver i år, men den største udfordring i den kommende tid på medlemssiden bliver at få ungdomsafdelingen til at fungere meget bedre, end det er tilfældet i øjeblikket.

Der skal være nogle arrangementer, der tiltaler medlemmerne, som det har været tilfældet de seneste år. Det gælder om, at der er noget for forskellige roeres smag. Jeg ved, at der bliver arrangeret mange korte og lange langture, men hvis det ikke er nok, skal I sige til – eller eventuelt selv arrangere.

Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks Smukkeste Festival. Der kommer måske igen sommerferieidræt og meget andet.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, udvalg, instruktører og alle Jer andre, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden måde i 2004. Det er Jer, der har et overskud, der er med til at gøre roklubben til et godt sted at være for mange andre. Det har alt sammen været medvirkende til at gøre Skanderborg Roklub til en god forening, hvor det er godt at være, og hvor man får positive oplevelser sammen med sine kammerater.

Vore sponsorer skal have endnu en tak for deres uvurderlige støtte. Og tak til Uge-Bladet, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad, fordi I følger med i vores klub og skriver om os.

Erik Jensen